

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Η Πλήρης Ιρλανδία απευθείας από Ηράκλειο

1 - 8 Μαΐου 2025



1^η Ημέρα, Πέμπτη 01 Μαΐου : Ηράκλειο – Μπέλφαστ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρηση για Μπέλφαστ με απευθείας πτήση από Ηράκλειο. Άφιξη μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση.

2^η Ημέρα, Παρασκευή 02 Μαΐου : Μπέλφαστ - Τζάιαντς Κόζγουεϊ - (Λόντον)Ντέρυ - Σλάϊγκο (250 χλμ.)

Μετά το πρόγευμα θα απολαύσουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης «θρύλος» που αποτελεί την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Θα ξεκινήσουμε με το κυρτό ρολόι που είναι αφιερωμένο στον Αλβέρτο, το σύζυγο της βασίλισσας Βικτωρίας και αποτελεί την απάντηση της Ιρλανδίας στον πύργο της Πίζας. Θα θαυμάσουμε το κτήριο της όπερας, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτήρια της πόλης, το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο της Βασίλισσας, και την παμπ Κράουν Μπαρ που χρονολογείται από το 1885. Αν μας παίρνει ο χρόνος μπορούμε να

επισκεφθούμε το ναυπηγείο Χαρλαντ και Γουλφ όπου κατασκευάστηκε και καθελκύστηκε ο Τιτανικός το έτος 1912. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κι ένα πέραςμα από την προτεσταντική γειτονιά του Σακίλι και την καθολική του Φώλς όπου θα αποκτήσουμε μία εντύπωση για το πώς ήταν η ζωή στο Μπέλφαστ κατά τη διάρκεια της παραγμένης εποχής των συγκρούσεων στην πόλη. Μετά τη ξενάγηση μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη Β. Ιρλανδία προς **το δρόμο του Γίγαντα** που διοικητικά ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο Θα ταξιδέψουμε κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής της περιοχής Αντρίμ και θα επισκεφθούμε το **Δρόμο του Γίγαντα** (Τζάιαντς Κόζγουεϊ). Το φαινόμενο που συναντάται στο Τζάιαντς Κόζγουεϊ σχηματίστηκε πριν από περισσότερα από 60 εκατομμύρια χρόνια, όταν καυτή λάβα εκτοξεύτηκε στην επιφάνεια της γης. Η θάλασσα κρύωσε γρήγορα τη λάβα κι έτσι δημιουργήθηκαν 40 χιλιάδες πολυγωνικοί κώνοι βασάλτη οι οποίοι αποτελούν σήμερα τον διάδρομο του Γίγαντα. Θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφτεί κανείς το Τζάιαντς Κόζγουεϊ, τοποθεσία που αποτελεί παγκόσμιο κληροδότημα της UNESCO και που συχνά αναφέρεται ως « το όγδοο θαύμα του κόσμου». Στο κέντρο επισκεπτών της περιοχής προβάλλεται ένα φιλμ που περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας, τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τους ποικίλους μύθους που συνδέονται με την περιοχή. Ένα μικρό λεωφορείο συνδέει το κέντρο επισκεπτών με την παραλία για όσους δεν θέλουν να περπατήσουν (εισιτήριο λεωφορείου με επιβάρυνση) Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε την πόλη **Ντέρου** (ή Λόντονντέρου όπως την αποκαλούν οι Ιρλανδοί προτεστάντες) μία συναρπαστική περιφραγμένη πόλη με σχεδόν ακέραια διατηρημένα τα τείχη της. Η πόλη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την διάρκεια των συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες των ιρλανδών καθολικών και ιρλανδών προτεσταντών τις παραγμένες δεκαετίες του '70 και '80. Συνεχίζουμε για την αρχαία κέλτικη πόλη Σλάιγκο, στη δημοκρατία πλέον της Ιρλανδίας, όπου και θα διανυκτερεύσουμε.

3^η Ημέρα, Σάββατο 03 Μαΐου : Σλάιγκο– Κονεμάρα - Γκώλγουεϊ (285 χλμ.)

Μετά το πρόγευμά θα κατευθυνθούμε νότια Αφου πρώτα επισκεφτούμε το νεκροταφείο **Κάροουμώρ** μεγαλιθικό κοιμητήριο όπου βρίσκεται μία συστάδα από 60 πέτρες και δημιουργούν έναν μυστηριώδη κύκλο καθώς και πολλοί θαλαμωτοί τάφοι καθιστώντας το ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Λίθινης Εποχής στην Ευρώπη. Πρόκειται για το αρχαιότερο μεγαλιθικό κοιμητήριο της Ιρλανδίας όπου λέγεται ότι υπήρξαν πάνω από 100 τάφοι εκ των οποίων οι 60 σώζονται ακόμα και σήμερα. Κάθε τάφος φέρει έναν χαρακτηριστικό αριθμό και ο κεντρικός τάφος έχει αποκατασταθεί ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εσωτερικό. Συνεχίζουμε διασχίζοντας τα γοητευτικά τοπία της βραχώδους περιοχής **Κονεμάρα** με τις μεγάλες εκτάσεις με βάλτους, βουνά και λίμνες και το μοναδικό Φιόρντ της Ιρλανδίας ,με προορισμό την κομητεία **Ντόνεγκάλ**. Η μαγευτική αυτή περιοχή χαρακτηρίζεται από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τις όμορφες κωμοπόλεις της καθώς και από τα εντυπωσιακά τοπία της διαδρομής. Θα διασχίσουμε την κομητεία Γέιτς, ονομασία που έχει δοθεί προς τιμήν των δύο μεγάλων ιρλανδών αδελφών Τζακ Μπ. Γέιτς (ζωγράφος) και Γουίλιαμ Μπάτλερ Γέιτς (βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας 1923) που κατάγονται πόλη Σλάιγκο. Πέρα όμως από την πλούσια καλλιτεχνική και λογοτεχνική της παράδοση η περιοχή αυτή είναι γεμάτη προϊστορικά αξιοθέατα και συνδέεται με τους ιρλανδικούς αρχαίους επικούς μύθους καθώς αποτέλεσε τη θρυλική βάση της πολμίστριας βασίλισσας Μείβ ηρωίδας του σημαντικότερου έπους της κέλτικης μυθολογίας. Συνεχίζουμε για την κομητεία Γκώλγουεϊ με την ομώνυμη πρωτεύουσα. Βρίσκεται στην επαρχία Κώνοχτ και πρόκειται για μία πανέμορφη κομητεία στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας μ' ένα μείγμα αντιθέσεων. μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης, που σφύζει από ζωντάνια κι ενέργεια. Η πόλη αυτή που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο είναι μία γραφική και εντυπωσιακή πόλη που διακρίνεται από έναν υπέροχο αέρα αβάντ γκαρντ. Θα βρούμε πολλά κατάλοιπα του μεσαιωνικού της παρελθόντος και αξίζει τον κόπο να την εξερευνήσουμε. Το κέντρο της πόλης είναι περιεκτικό και βολικό σε μέγεθος ώστε να μπορέσουμε να το εξερευνήσουμε άνετα με τα πόδια. Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενοδοχείο μας.

4^η Ημέρα, Κυριακή 04 Μαΐου : Γκώλγουεϊ – Βράχοι Μόχερ– περιοχή Μπέρρεν – Κέρυ (280 χλμ.)

Μετά το πρόγευμα αφήνουμε την πόλη του Γκώλγουεϊ ταξιδεύοντας μέσα από την περιοχή του Μπέρρεν. Πρώτη μας επίσκεψη είναι το κάστρο Μπανράπτου, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Χτίστηκε το 1425 και αναστυλώθηκε το 1954 αποκτώντας και πάλι τη μεσαιωνική του λάμψη με αυθεντικά έπιπλα και εξοπλισμό που αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα και το στυλ εκείνης της εποχής.. Γύρω από το Κάστρο του Μπανράπτου βρίσκεται το θεματικό του πάρκο όπου αναπαρίσταται η καθημερινή ζωή της αγροτικής Ιρλανδίας το 19^ο αιώνα. Στο πάρκο μπορούμε να δούμε φάρμες, αγροικίες και μαγαζιά επιπλωμένα με αυθεντικά κομμάτια που αναδύουν την αίσθηση της εποχής. Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσείο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα αυθεντικό ιρλανδικό αγρόκτημα, να παρακολουθήσουμε τον πεταλωτή την ώρα της δουλειάς, να δούμε πώς υφαίνεται το μαλλί καθώς και να απολαύσουμε φρεσκοψημένα ψωμάκια με τσάι στο τεϊοποιείο του θεματικού χωριού. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στους **Βράχους του Μόχερ** ένα από τα πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας. Οι βράχοι που υψώνονται 230 μέτρα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό σε μήκος 8 χλμ θα μας προσφέρουν αξεπέραστη θέα. Αν είμαστε τυχεροί η μέρα είναι καθαρή θα

μπορέσουμε να δούμε τα νησιά Άραν καθώς και να διακρίνουμε τις πεδιάδες και τους λόφους της περιοχής της Κονεμάρα. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας μέσα από την ιδιόμορφη περιοχή Μπέρρεν μέρος του **Εθνικού Δρυμού Μπέρρεν** της Ιρλανδίας. Πρόκειται για μια περιοχή από ασβεστόλιθο που καλύπτει περίπου 300.000 στρέμματα και βρίσκεται στην βορειοδυτική γωνία της κομητείας Κλαίρ. Αποτελείται από στρώσεις ασβεστολιθικών πετρωμάτων που έχουν διαβρωθεί με την πάροδο των χρόνων δημιουργώντας χαρακτηριστικά σχήματα. Στην επιφάνεια αυτών των στρώσεων υπάρχουν ρωγμές μέσα από τις οποίες φυτρώνουν χιλιάδες αγριολούλουδα. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κομητεία του Κέρρου, γνωστή και ως «Το Βασίλειο» που βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ιρλανδία σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Κιλλάρνευ ή Τραλί για τις δύο μας διανυκτέρευση μας.

5^η Ημέρα, Δευτέρα 05 Μαΐου : Δακτυλίδι του Κέρου (166 χλμ.)

Το δακτυλίδι του Κέρου αποτελεί την πιο διάσημη πανοραμική διαδρομή της Ιρλανδίας. Η εκπληκτική ομορφιά της χερσονήσου Αϊβίρα πηγάζει από την μεγάλη ποικιλία και τις συνεχείς αντιθέσεις του τοπίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα απολαύσουμε θεαματικές εικόνες- βουνά, χωράφια τύρφης, λίμνες και εκπληκτική θέα στον Ατλαντικό ωκεανό καθώς θα ταξιδεύουμε στην παραλιακή διαδρομή. Αφήνοντας το Κιλλάρνευ θα περάσουμε από το γραφικό χωριό **Κιλόργκλιν** διάσημο για το φεστιβάλ **Πουκ** που γίνεται εδώ κάθε χρόνο, στη συνέχεια θα συνεχίσουμε προς το **Γκλενμπί** όπου η απότομη βουνοπλαγιά επιτρέπει πανοραμική θέα προς τη χερσόνησο και τον κόλπο του **Ντινγκλ**. Θα περάσουμε από το χωριό **Καχίρσαιβιν**, τη γενέτειρα του Εθνικού Ήρωα Ντάνιελ Ο Κόνελ και διασχίζοντας τα ελώδη εδάφη τύρφης θα φτάσουμε στην πόλη **Γουότερβιλ** απ' όπου θα κατευθυνθούμε στο **χωριό Σνήμ** με τα γραφικά του σπιτάκια βαμμένα με έντονα χρώματα. Η διαδρομή θα συνεχίσει μέσα από τα βουνά μέχρι το φαράγγι **στην τοποθεσία Μόλ** και μέχρι το σημείο Λέιντις Βιού απ' όπου θα απολαύσουμε τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού **του Κιλλάρνευ** Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

6^η Ημέρα, Τρίτη 06 Μαΐου : Κέρου – Κορκ – Βράχος του Κάσελ–Δουβλίνο (350 χλμ.)

Μετά από το πλούσιο ιρλανδικό πρόγευμα θα αναχωρήσουμε με προορισμό Τον επόμενο σταθμό αποτελεί η πόλη Κορκ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας και Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2005. Θα έχουμε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε και να εξερευνήσετε την πόλη με τα πολυάριθμα κανάλια, τα στενά δρομάκια και τις γραφικές προκυμαίες που βρίσκονται στα βόρεια και νότια του ποταμού Λι που τη διασχίζει.

Επόμενος σταθμός στο ταξίδι μας ο **Βράχος του Κάσελ**. Το πιθανώς πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο στην Ιρλανδία είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της χώρας. Αυτό το μνημείο που δεσπόζει επάνω από την πόλη Κάσελ από τη βάση του που την αποτελεί ένας ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, υπήρξε κάποτε η έδρα των βασιλέων της επαρχίας Μούνστερ. Ο Άγιος Πατρίκιος επισκέφθηκε το βράχο το 450 μ.Χ, ενώ τον 10^ο αιώνα έλαβε χώρα εδώ η στέψη του Μπραϊάν Μπόρου ως 1^{ου} υψηλού Βασιλέα της Ιρλανδίας. Θα έχουμε την ευκαιρία, στο εσωτερικό των επιβλητικών τειχών που περιβάλλουν τον Βράχο να δούμε έναν κυκλικό πύργο, έναν Καθεδρικό Ναό, το ρομανικού ρυθμού παρεκκλήσι από το 12^ο αιώνα καθώς και κέλτικους σταυρούς. Ο καθεδρικός Ναός γοθτικού ρυθμού χρονολογείται από τον 13^ο αιώνα και συνδέεται με το κτήριο που αποτελούσε το Μέγαρο του Αρχιεπισκόπου του Κάσελ. Το παρεκκλήσι του Κόρμακ είναι μικρότερο σε μέγεθος, ωστόσο πρόκειται για ένα πολύ τυπικό δείγμα ρομανικής αρχιτεκτονικής ενώ η είσοδος στον Βράχο γίνεται από ένα κτήριο του 15^{ου} αιώνα στο οποίο διέμεναν οι ψάλτες του Καθεδρικού. Μετά τη ξενάγηση μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς το Δουβλίνο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας με την ιρλανδική πρωτεύουσα. Διανυκτέρευση.

7^η Ημέρα, Τετάρτη 07 Μαΐου : Δουβλίνο – Πανοραμική Ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγησή μας στην Ιρλανδική πρωτεύουσα . Ο ελληνόφωνος Ξεναγός μας θα μας οδηγήσει αρχικά στη βόρεια πλευρά του ποταμού Λίφει που διασχίζει την πόλη περνώντας από φημισμένα σημεία όπως το πολιτιστικό κέντρο του Τζέιμς Τζόις που έγραψε το έπος «Οδυσσέας», το κτήριο του κεντρικού Ταχυδρομείου , επίκεντρο της επανάστασης του Πάσχα , το εκπληκτικό κτήριο του Τελωνείου, την πλατεία Παρνέλ που αποτελεί στέγη εξαιρετικών μουσείων και γκαλερί τέχνης , το δρόμο Ο'Κόνελ , έναν από τους φαρδύτερους δρόμους στην Ευρώπη με πληθώρα κλασικών κτιρίων και περίφημα αγάλματα να το διακοσμούν, το αποστακτήριο Ουίσκυ Τζέιμσον και άλλα. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη νότια πλευρά του ποταμού περνώντας μπροστά από το πιο σημαντικό πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το **Τρίνιτυ Κόλετζ**. Θα επισκεφθούμε το **Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας** που καθρεφτίζει την ιστορία της χώρας μέσα από ιστορικά και αρχαιολογικά εκθέματα του προϊστορικού , πρώιμου πολιτισμού της Ιρλανδίας μέχρι και τη βίαιη σύγκρουση του 1916-22. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας συνεχίζουμε μέσα από τις γειτονιές της Γεωργιανής περιόδου του 18^{ου} αιώνα

πανοραμικά με την Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το κάστρο του Δουβλίνου του 13^{ου} αιώνα, το σπίτι του Όσκαρ Γουάιλντ και περνώντας από τον Καθεδρικό Ναό του Χριστού, την πρώτη εκκλησία του Δουβλίνου που ιδρύθηκε το 1038 θα φθάσουμε στον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου, τον εθνικό καθεδρικό της Προτεσταντικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας και γνωστή από τον πρωτοπρεσβύτερο της Τζόνθαν Σουίφτ που έγραψε «τα ταξίδια του Γκιούλιβερ». Δε θα παραλείψουμε βέβαια να δούμε και τη γειτονιά που φιλοξενεί τα κτίρια της περίφημης **μαύρης μύρας Γκίνες**, το μεγαλύτερο ζυθοποιείο της Ευρώπης. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Η υπόλοιπη μέρα είναι ελεύθερη και στη διάθεσή σας προκειμένου να εξερευνήσετε τις γωνιές μιας από τις πιο δημοφιλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πρόταση για ένα ιρλανδέζικο μπαρ με μουσική και χορό. Διανυκτέρευση

8^η Ημέρα, Πέμπτη 08 Μαΐου: Δουβλίνο – Ηράκλειο

Μετά το πρόγευμα ελεύθερο πρωινό και θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου όπου και θα πάρουμε το αεροπλάνο της επιστροφής. Άφιξη στο Ηράκλειο με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 1390€

Διαφορά μονόκλινου δωματίου: 470€

Περιλαμβάνονται:

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο-Μπέλφαστ/Δουβλίνο-Ηράκλειο
- Διαμονή (07) διανυκτερεύσεις στην Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
- Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία σε μπουφέ.
- Δείπνα και γεύματα βάση προγράμματος.
- Μεταφορές, εκδρομές και μετακινήσεις με πολυτελή τουριστικά λεωφορεία βάση προγράμματος.
- Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάση προγράμματος.
- Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρτες.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator.
- Έμπειροι αρχηγοί του γραφείου μας και τοπικοί αντιπρόσωποι.
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.

Δεν περιλαμβάνονται:

- **Φόροι αεροδρομίων 260€**
- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
- Ποτά και αναψυκτικά.
- Είσοδοι σε μουσεία και συναφείς χώρους και ότι άλλο ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.